



Lieve mensen van Montfoort en Linschoten,

Nu het openbare leven door het coronavirus zo goed als stil komt te liggen, is het des te belangrijker om **naar elkaar om te blijven kijken!**

We ontmoeten elkaar niet meer op het werk, verenigingen sluiten voor onbepaalde tijd hun deuren, mensen trekken zich meer en meer terug in hun huizen waardoor het aanmerkelijk stiller is op straat, en zelfs de vieringen/diensten in de kerk zijn afgelast!

Met name de groep van oudere mensen is in deze tijden extra kwetsbaar.

Niet alleen voor de gevolgen van een besmetting met het coronavirus, maar ook voor toenemende eenzaamheid. Bovendien wordt het lastig het leven "gewoon" voort te zetten, wanneer wordt afgeraden naar buiten te gaan...

- * Hoe kom je dan aan je boodschappen?
- * Wie laat het hondje uit?
- * Of wie haalt nu mijn medicijnen op?
- * Is er iemand die mij telefonisch nabij wil zijn

Vanuit "Ontmoeten raákt!" is er daarom een **nieuw initiatief** in het leven geroepen:

Ik zal er zijn.... als je me nodig hebt!

Laten we oog hebben voor elkaars behoefte aan nabijheid en op zoek naar goede manieren om verstandig en gemeend nabij te zijn. Door te bemiddelen tussen VRAAG en AANBOD moet het toch mogelijk zijn om naar elkaar om te kijken!

Het enige wat ú hoeft te doen, is uw **VRAAG** kenbaar te maken.

Daarvoor belt u naar het telefoonnummer **0682 703 194**, tussen 11.00 en 12.00 uur en 16.00 en 17.00 uur zal er iemand direct bereikbaar zijn. Op andere momenten kunt u inspreken. U kunt altijd een mailtje sturen naar ikzalerzijn@ontmoetenraakt.nl

Er wordt dan iemand gezocht die dit met liefde voor u wilt doen.

Schroom niet!

Bij deze dan ook **een oproep** aan eenieder die graag concreet er voor een ander wil zijn.

Al die lieve mensen samen vormen dan het **AANBOD**.

Het is **uitdrukkelijk NIET de bedoeling** dat er bij elkaar op bezoek wordt gegaan of zelfs maar handen worden geschud! Dit om het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Maar weten dat er stads- en dorpsgenoten zijn die u met een glimlach aan de voordeur ontmoeten en uit de brand willen helpen, doet een mens vast goed.

Deel dit bericht met de mensen in uw omgeving. Laat elkaar weten van deze mogelijkheid.

"Ontmoeten raákt!"